

WAT GELOVEN WE EIGENLIJK?

Een oriëntatie onderweg.



Gevonden

*Ik begreep God
hoe langer hoe minder.*

*Waarom hield ik
het niet voor bekeken?*

*Ik raakte verloren,
God was de vinder.*

Geert Boogaard

Verslag studieverlof Tytsje Hibma

Winsum (Fr.), Zomer 1999